

Lindqvist Bygg AB



Elektrobladh AB

[Konstnär Ulla Bolin](#)



SMIDMEK

Brigbys

Limac FormPlast AB

Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia September 2013

Under augusti och september månad har flera viktiga högtider firats och ännu mer firande kommer det att bli i oktober. Dessa religiösa högtider är viktiga och det händer mycket roligt i samband med dem; olika ritualer, dekorationer och särskild mat.





Högtid för syskon där man ger varandra armband.

Vi har fått ytterligare ett rum på barnhemmet som vi har börjat hyra. Så nu har vi tre sovrum, ett TV-rum, ett study room där läxorna görs, ett jättestort kök, ett badrum och ett litet kontor. Utöver detta har vi en hel takterass och en stor balkong och här tillbringas mycket tid på båda dessa ställen. Både för lek och umgänge, diskning och klädtvätt och massa annat.

För några veckor sedan åkte hela gänget till Pashuputinath. Det är ett av de allra heligaste hinduistiska tempelområdena i hela Indien och Nepal. Här vimlar det av sadhus, heliga män, och heliga kor. Det är ett stort och väldigt vackert område, även om det är flera delar av templet som vi aldrig har sett, eftersom det endast är hinduer som får gå in i vissa delar. Tjejerna hade tillbringat en hel dag här och de hade verkligen tyckt om att äntligen få komma till denna plats. Det ligger ganska centralt i Kathmandu, så det är enkelt att ta sig hit.





Heliga män i bakgrunden.



Tjejerna går runt en liten stenstaty av Guden Shiva. Detta tempelområde är nämligen särskilt tillägnat Shiva.



En helig ko passerar tjejerna.



En både lite tråkig och väldigt rolig grej som hänt den senaste månaden är att systrarna Rista och Yuta har flyttat hem till sin mor igen. Detta ljuvliga, underbara syskonpar kom till The Step i december 2008, strax efter att vi hade öppnat barnhemmet. De var då fem respektive åtta år. De kom från en förfärlig hemsituation. Under dessa fem år de har bott hos oss, har modern kommit och hälsat på regelbundet och nu har situationen blivit en aning bättre och modern bestämde sig för att ta hem sina döttrar igen. Vi kom överens med modern om att fortsätta sponsra tjejernas skolgång och allt som har med skolan att göra. Det var hon tacksam för, eftersom hn annars inte hade haft råd att fortsätta låta dem gå i skolan. Det är vi oerhört glada för, då dessa två tjejer är väldigt duktiga i skolan och gör stora framsteg! Så numera bor Rista och Yuta tillsammans med sin mor, men fortsätter att gå på samma skola som de har gjort de senaste fem åren och träffar alltså de andra tjejerna sex dagar i veckan.

Vi är jätteglada för deras skull - samtidigt som vi kommer att sakna dem mycket. Rista och Yuta har varit de två tjejer som vi har kommit att lära känna allra bäst. Dels för att de har varit otroligt intresserade och nyfikna på oss och alltid varit helt orädda för att ta kontakt och dels för att de båda har varit jättelätta att prata med, då de är duktiga på att kommunicera på olika vis. Vi hoppas dock att vi kan hälsa på dem hemma hos modern nästa gång vi är i Nepal!



Med vänlig hälsning Sofia & Christian